

# Σκάνδαλο μεγατόνων με καρκινοπαθείς

## Η σιωπηρή συνωμοσία, η ομερτά για τα Κρατικά Ογκολογικά / Ακτινοθεραπευτικά και το ξεπούλημα των καρκινοπαθών

**Δ**υστυχώς, η «24» επαληθεύεται ακόμη μια φορά για τα όσα με σειρά άρθρων κατήγγειλε για την εκμετάλλευση των καρκινοπαθών και τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, τη διαφθορά και τη διαπλοκή που έγινε σήμα κατατεθέν από μια φούχτα ανθρώπων και που όλοι τάχατες δεν βλέπουν, ενώ όλοι διαπιστώνουμε να τρώγονται κυριολεκτικά τα σωθικά μας!



• Της Αλεξίας Καφετζή akafedji@24h.com.cy

Η «24» έχει στα χέρια της μεγάλο όγκο εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, για τα ογκολογικά δρώμενα που επιβεβαιώνουν τον τίτλο του ρεπορτάζ μας.

Ενόψει της πολυδιαφημιζόμενης λειτουργίας στη Λεμεσό του «Γερμανικού Ογκολογικού» του δρ Ν. Ζάμπογλου, θα ξεκινήσουμε με κρατικά έγγραφα. Να υποβάλουμε ότι άλλα έλεγε ως επιστήμονας ο δρ Ν. Ζάμπογλου το 1994 και άλλα μας λέει τώρα ως «επιχειρηματίας». Στην αρχή της δημιουργίας του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, το 1994, κλήθηκαν από την Κυβέρνηση δυο διακεκριμένοι Κύπριοι ογκολόγοι, ο δρ Επαινετός από το Λονδίνο και ο δρ Ζάμπογλου από τη Γερμανία, να πουν την άποψή τους όσον αφορά στο πού θα έπρεπε να κτιστεί το Ογκολογικό της Τράπεζας.

Η Κυβέρνηση, που εκπροσωπείτο στο ΔΣ του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου από τον Υφυπουργό Παντελή Κούρο και τους Γενικούς Διευθυντές των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, κ.κ. Ερωτοκρίτου και Συμεωνίδη, επέμεναν ότι έπρεπε να κτιστεί δίπλα από το υπό ανέγερση Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι δυο επιστήμονες γνωματεύουν (έγγραφο 609/92/Α, 25/4/2995 κ.ά.) ότι: «... η δημιουργία Ογκολογικού Κέντρου εκτός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου είναι αδιανόητος, γιατί οι καρκινοπαθείς έχουν ανάγκη και των άλλων ιατρικών ειδικοτήτων που προσφέρονται στα πλαίσια της λειτουργίας Γενικού Νοσοκομείου. Τούτο αποδεικνύεται από τη διεθνή εμπειρία τους...». Μάλιστα σε σημείωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο υπογραμμίζει: «... Επειδή ο κ. Επαινετός και ο κ. Ζάμπογλου, θεωρούνται επί διεθνούς επιπέδου ειδικοί στον τομέα τους, πιστεύουμε ότι οι απόψεις τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη... Επειδή προέχει η παροχή ικανοποιητικής ιατρικής φροντίδας στους καρκινοπαθείς, πιστεύω ότι το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει και πάλιν την Κυβέρνηση... ο προτεινόμενος χώρος του Ογκολογικού Κέντρου είναι ακατάλληλος... κατά την άποψή μας το ογκολογικό κέντρο θα μπορούσε να αναφερθεί στο χώρο του (νέου) γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας, ως ανεξάρτητο κέντρο, αλλά παράλληλα να συνδέεται και να χρησιμοποιεί τις άλλες απαραίτητες υπηρεσίες του Γεν. Νοσοκομείου».

Και όμως, η Τράπεζα αποφασίζει και η Κυβέρνηση εκτελεί. Κι γένετο Ογκολογικό Κέντρο στη Λεωφόρο Νίκης, δίπλα από το Γυμνάσιο και το Μακάρειο Νοσοκομείο. Μάλιστα η Τράπεζα για τη «φιλανθρωπία» αυτή έθεσε όρο όπως το Κράτος διαλύσει το Κρατικό Ογκολογικό και να χρηματοδοτεί τις ογκολογικές υπηρεσίες «στο διηκετές», κοινώς, «από τη μίλλαν μας να τριανίζουν το βλαντζίν μας».

Τώρα επέστρεψε ο δρ Ζάμπογλου από τη Γερμανία και ιδρύει μαζί με άλλους το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο του, μακριά από το Κρατικό Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού... «δάσκαλε που δίδασκες». Αυτόματα γεννούνται κάποια ερωτήματα: Τι θα γίνει με το Κρατικό Ογκολογικό που θα γινόταν στο Νοσοκομείο Λεμεσού, ποιοι είναι οι χρηματοδότες του Γερμανικού Ογκολογικού, ποια θα είναι η σχέση με το ΓεΣΥ και γιατί μακριά από το Κρατικό Γεν. Νοσοκομείο;

1. Η πρόεδρος του ΟΚΤΚ (Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου) κυρία Βασιλείου ζητούσε να γίνει Ογκολογικό/Ακτινοθεραπευτικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού αλλά να είναι υπό την εποπτεία του ΟΚΤΚ (επιστολή Α. Βασιλείου) Ξαφνικά τώρα όλα άλλαξαν. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος, ημερομηνίας 19/7/2017, σελ. 3, αναφέρεται στο «ενδεχόμενο ακύρωσης της δημιουργίας Κρατικού Ογκολογικού/Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στη Λεμεσό, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τράπεζα Κύπρου «προβληματίζεται» κατά πόσο θα συμμετάσχει οικονομικά στη δημιουργία του, παράλληλα να έχει και τη διεύθυνσή του, μέσω του ΟΚΤΚ. Αιτία του «προβληματισμού» η δημιουργία του Γερμανικού Ογκολογικού». Αυτή είναι, όμως, η μισή αλήθεια!

2. Λοιπόν, όπως αποκαλύπτεται, οι χρηματοδότες του «Γερμανικού» είναι η Τράπεζα

Κύπρου μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, είναι και η Μητρόπολη Λεμεσού, η οποία παραχώρησε τον χώρο, καθώς και κάποιοι ιδιώτες επενδυτές και πολιτικοί και/ή συγγενείς τους! Έτσι η Τράπεζα αποσύρεται από τη δημιουργία Κρατικού Ογκολογικού στη Λεμεσό, για να μην πλήξει τα δικά της οικονομικά συμφέροντα και του συνεταιίρου πελάτη της.

3. Με τη διάλυση κάθε ελπίδας για δημιουργία κρατικού ογκολογικού οι δυο συνεταιίροι, ΟΚΤΚ και Γερμανικό, θα έχουν το μονοπώλιο των Ογκολογικών Υπηρεσιών και θα ορίσουν τις τιμές ογκολογικών υπηρεσιών που αυτοί θέλουν στο υπό δημιουργία ΓεΣΥ και στον ΟΑΥ (Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας) αλλιώς, όπως προειδοποίησε εκβιαστικά το Υπουργείο Υγείας ο δρ Ζάμπογλου, σε τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ, αλλά χαμογελώντας, ότι αν δεν δεχτεί αυτούς τους όρους τότε: «...το κλείνουμε και φεύγουμε!» Τόσο απλό είναι, να κάνει επένδυση εκατομμυρίων και αν δεν σε ακούσουν: «...το κλείνουμε και φεύγουμε»...

4. Με το μονοπώλιο των Ογκολογικών Υπηρεσιών οι δυο συνεταιίροι θα μπορούν στο εξής να ελέγχουν τους καρκινοπαθείς, θα ελέγχουν τη ροή των φαρμάκων αλλά το σημαντικό θα στερήσουν από τα Κρατικά Νοσοκομεία οικονομικούς πόρους, αφού οι Καρκινοπαθείς θα οδηγούνται στις ιδιωτικές κλινικές και άλλες ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Με τη στέρηση των Κρατικών Νοσοκομείων ασθενών/πελατών θα στερούνται οικονομικούς πόρους και σύντομα με την αυτονομιστική καταρρεύσουν οικονομικά και θα έλθει η κυβέρνηση να τα δώσει σε ιδιώτες «που ξέρουν να τα διοικούν».

Η «24» δεν αποδέχεται τη σιωπηρή συνωμοσία και την ομερτά. Το θέμα των καρκινοπαθών και της εκμετάλλευσής τους είναι ένα σκάνδαλο μεγατόνων που μας αφορά όλους, γιατί όλοι εμείς είμαστε «υποψήφιοι» καρκινοπαθείς, όλοι ζήσαμε ή/και ζούμε το δράμα των καρκινοπαθών, με δικούς μας ανθρώπους κι αν δεν ξυπνήσουμε και δούμε κατάματα τη διαπλοκή και τη διαφθορά, την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και την εκμετάλλευσή μας, τότε μας αξίζει εκείνο που λένε πολλοί: Είμαστε άξιοι της τύχης μας.

