



**LIVE
STREAMING**
ΑΠΟ TABLET & ΚΙΝΗΤΟ

ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 18+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΑΣ

ΠΑΙΞΕ ΜΕ
**100€
BONUS**

STOIXIMAN

24

**Αυθεντικές
Αποκαλύψεις**

**€1
ΤΙΜΗ**

με την εγκυρότητα του **24h.com.cy**

| Παρασκευή - Κυριακή 10-12/11/17 | Αρ. φύλλου 187



MICHAELS AUTOMOTIVE LTD

ΟΠΑΠ: ΟΙ 7+1 ΛΟΓΟΙ ΕΝΟΧΗΣ

Η «24» τολμά και τα βάζει με τον Οργανισμό που έχει «απλώσει» τα δίκτυα του στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πατρίδας μας και παραθέτουμε γιατί ο ΟΠΑΠ είναι υπόλογος έναντι του κράτους και του πολίτη.



- 1 Προσπαθεί να απενοχοποιήσει τον τζόγο
- 2 Ανήλικοι εθίζονται χωρίς κανέναν έλεγχο
- 3 Τα κρατικά ταμεία έχασαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
- 4 Δεν θα πληρώσει τον φόρο που θα έπρεπε ούτε με το νέο νομοσχέδιο
- 5 Αρνείται τον έλεγχο του κράτους
- 6 Παριστάνει τον κοινωφελή Οργανισμό με δικά μας λεφτά
- 7 Μοιράζει χρήμα και ελέγχει τον Τύπο

8 Μετά από τόσα χρόνια, αποτελεί πλέον κράτος εν κράτει και επηρεάζει κέντρα λήψης αποφάσεων, κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς, βουλευτές, τους πάντες. ▶ ΣΕΛ. 48



ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ '18

Ανεβαίνει ο Μαλάς ενώ το ΑΚΕΛ συσπειρώνει ψηφοφόρους

Ποιοι είναι οι δέκα υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας;

▶ ΣΕΛ. 6, 10-11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αγορά συνεχίζει να υποφέρει από έλλειψη ρευστότητας

Το παραδέχτηκε εξάλλου και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

▶ ΣΕΛ. 29



ΥΓΕΙΑ

Όταν το κράτος γίνεται δέσμιος των οικονομικών συμφερόντων των ολίγων

▶ ΣΕΛ. 12-13

ΕΞ' ΑΦΟΡΜΗΣ

«Εν Ψυχρώ» έγκλημα, εκείνο το Νοέμβρη

▶ ΣΕΛ. 4

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ιστορία μίας ψυχιάτρου σε θανατική ανάκριση

▶ ΣΕΛ. 24-25

ΛΑΡΝΑΚΑ

«Κόλλησαν» οι εταιρείες υγραερίου και πετρελαιοειδών

▶ ΣΕΛ. 18-19

Απαράδεκτη συμπεριφορά από Δημοτικό Σύμβουλο του Συναγερμού στη Λάρνακα

▶ ΣΕΛ. 9

usb bank

WE DELIVER WHAT MATTERS

www.usbbank.com.cy | 8000 2323

Όταν το Κράτος γίνεται δέσμιον των όποιων συμφερόντων!

Με σειρά άρθρων η «24», παραθέτοντας αποδεικτικά έγγραφα και αυτούσιες δηλώσεις παραγόντων της Εκτελεστικής ή και της Νομοθετικής Εξουσίας, απέδειξε ότι το κράτος «αδυνατεί» να φρενάρει τις ληστρικές ορέξεις όσων εκμεταλλεύονται το δημόσιο χρήμα και κυρίως την Υγεία των πολιτών. Αντί αυτού τραβά την πρίζα από τα κρατικά Νοσοκομεία και τα θέτει στον αναπνευστήρα, για να διευκολύνει και μάλλον εξυπηρετήσει τους ιδιώτες εμπόρους υγείας και όσους εμπόρους συνεισφέρουν... στην προεκλογική.



• Της Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy

Παρακολουθούμε με θλίψη τη σταδιακή υποβάθμιση του Ογκολογικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ακολούθησε η διάλυση της Κλινικής Μαστού και τώρα μήκη στον αναπνευστήρα η Εντατική Μονάδα Θεραπείας. Περίπου στον αναπνευστήρα είναι και το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και πάει λέγοντας. Φαίνεται ότι κάποιοι βιάζονται να διαλύσουν το κρατικό νοσοκομείο πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ ώστε να ανεβάσουν τις τιμές κατά ιατρική πράξη χωρίς κρατικό ανταγωνισμό. Με την διάλυση, στερεί ανεπιφύλακτα από τους πολίτες τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Ασθενών, αλλά... ποιος νοιάζεται γι' αυτά.

Η απορία λοιπόν ενός «αφελεύς» δημοσιογράφου είναι: Μπας και νομίζουν ότι όλοι τρώμε κουτόχορτο; Ε, λοιπόν, εμείς στην «24», δηλώνουμε ότι το κουτόχορτο το δίνουν σε εκείνους τους αφελείς που για μια καρέκλα ή για λίγα χρήματα πουλούν τη συνείδησή τους. Εμείς θα συνεχίσουμε με name and shame και τους προκαλούμε να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να τολμήσουν να μιλήσουν δημόσια.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και «φιλάνθρωπια»

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΚΚΕ) ως όρος, πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 και προσεγγίστηκε ως μια ενδεχόμενη θεσμοθετημένη συμπεριφορά των μεγάλων εταιριών. Το 2000 συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας. Από το 2001 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Πράσινη Βίβλο, με κωδικοποίηση του όρου σ' ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που να επιτρέπει στις εταιρίες να αποφασίζουν οικιοθελώς να συνδράμουν για μια καλύτερη κοινωνία. Η ΚΚΕ είναι, λοιπόν, η υποχρέωση των εταιριών να δρουν και να λειτουργούν με υπευθυνότητα, χωρίς να βλέπουν αυτή την ενέργεια μόνο ως κέρδος κι ως στόχο και σκοπό. Η ΚΚΕ πρέπει να έχει πραγματικές ευαισθησίες για τον Άνθρωπο, να έχει κοινωνική υπευθυνότητα και επιχειρηματικό ήθος, να είναι μια συνεπής στήριξη των ανθρώπων και γενικά της κυπριακής κοινωνίας και οι εταιρίες να μη χρησιμοποιούν τη «φιλάνθρωπια» τους ως πηγή συσσώρευσης χρυσού για τις ίδιες ή πηγή μαύρου χρήματος. Κάτι που δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνει στις μέρες μας από τις πλείστες μεγάλες επιχειρήσεις.



Η «24» εδώ και μήνες δημοσιεύει άρθρα αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν με τον ΟΠΑΠ Κύπρου. Δυστυχώς, πριν από λίγες μέρες είδαμε στα ΜΜΕ έκκληση από 35 ιδρύματα, οργανώσεις ή και σωματεία να σταματήσει το κράτος, ο Γενικός Ελεγκτής και η Βουλή να ασχολούνται με τον ΟΠΑΠ Κύπρου γιατί όλοι αυτοί παίρνουν «χορηγίες» από τον ΟΠΑΠ. Το 1969 ήλθε στην Κύπρο ο ΟΠΑΠ ως Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, ενώ από το 2003 μετατράπηκε σε εταιρία. Οι χορηγίες / φιλάνθρωπιες της ΟΠΑΠ Κύπρου, πληρώνονται από τους πολίτες. Από όλους εμάς δηλαδή. Είναι σημαντικό για τους πολίτες να γνωρίζουν ότι τα ποσά που δίνονται από τον ΟΠΑΠ σε χορηγίες για τον αθλητισμό, την υγεία και τον πολιτισμό αφαιρούνται και μειώνουν ισόποσα τα έσοδα της Δημοκρατίας και δεν επηρεάζουν τα κέρδη του ΟΠΑΠ. Ο «φιλάνθρωπος» ΟΠΑΠ λοιπόν, με τις χορηγίες του, όπως προνοεί η Διακρατική Συμφωνία, «κάνει δωρεές» ή και «συνεισφέρει οικονομικά» με αρκετά λεφτά σε διάφορους οργανισμούς και απαιτεί η κοινωνία της Κύπρου να σιωπά, να κλείνει καλύτερα τα μάτια και τ' αυτιά στα πόσα παράνομα κερδίζει. Υπολογίζεται ότι το κράτος χάνει από φόρους που

έπρεπε να πληρώσει κάπου 18 εκ. το χρόνο, ενώ ρίχνει ένα κοκαλάκι ως «δωρεά» κι απαιτεί από τους πάντες να σωπάσουν, να τον σέβονται ως «σταθερό συμμαχών των αδυνάτων»! Αμ, δεν χορηγεί μόνο φιλάνθρωπικές οργανώσεις, μη ξεχνάτε έχουμε προεκλογικό και το όνειρο της εξουσίας έχει μεγάλο κόστος... και λειτουργεί ως σβηστήρι στο πλιάτσικο.

Η «24» παρουσίασε στο προηγούμενο τεύχος της τα φανερά (αυτά που δείχνουν) έσοδα και έξοδα του Ογκολογικού της Τράπεζας. Αποδείξαμε ότι η Τράπεζα Κύπρου δίνει ψίχουλα, γύρω στο 8%-10% των εξόδων λειτουργίας του Ογκολογικού της και τα υπόλοιπα τα πληρώνει το Κράτος, εμείς οι πολίτες δηλαδή. Μάλιστα, κι αυτά τα λίγα που «χορηγεί» είναι από το φορολογητέο ποσό που έπρεπε να καταβάλει στον Φόρο Εισοδήματος. Άρα ουσιαστικά δεν πληρώνει τίποτα. Τα πληρώνουμε όλα εμείς οι φορολογούμενοι. Πάνω από 400 εκ δόθηκαν από το κράτος για τη λειτουργία του Ογκολογικού της Τράπεζας από το 1998-2016. Μάλιστα για μισθούς 2-5 φορές μεγαλύτερους από όσα πληρώνει το ίδιο το κράτος για τους κυβερνητικούς γιατρούς. Αλλά οι τραπέζιτες έχουν το θράσος να λένε ότι τάχατες επενδύουν στον τομέα της Υγείας και φέρνουν

ως παράδειγμα την λεγόμενη «επένδυση» που έκανε στο Ογκολογικό της, το οποίο θεωρεί ως μεγάλο επίτευγμα και ως κέντρο αριστείας για τις θεραπείες του καρκίνου. Γι' αυτό αρνούνται τον οικονομικό και άλλο έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή του κράτους. Ότι θέλουν και όπως θέλουν δείχνουν και αποκρύβουν μεγάλα ποσά. Έχουν μια «δημιουργική» λογιστική που ανάλογα με τις περιστάσεις προσαρμόζεται. Οι αναγνώστες της «24», είδαν τα έγγραφα του Ογκολογικού με τις στατιστικές τους να είναι όπως το ασανέρ. Τη μια μέρα μας λέγανε ότι τα νέα ετήσια περιστατικά καρκίνου είναι μόλις 2% και εισηγούνται ή καλύτερα απαγορεύουν να κάνει το κράτος Κρατικά Ογκολογικά και σε μερικές μέρες ο Διευθυντής του ζητά από το κράτος και άλλα λεφτά, με το δικαιολογητικό ότι ο καρκίνος τρέχει ως βολίδα με ετήσια αύξηση 5%. Η δημιουργική λογιστική ή η λογική του ασανέρ, ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τον όροφο που θέλει ο επιβάτης, δηλαδή οι τραπέζιτες, και έτσι κάποτε μας λένε ότι τα νέα ετήσια περιστατικά καρκίνου είναι μόνο 2.200, ύστερα από λίγους μήνες γίνονται ξαφνικά 3.200, αλλά ταυτόχρονα μας λένε ότι πιθανώς να είναι κάπου 4.000 και στο τέλος επιβεβαιώνεται ότι είναι πάνω από 4.500. Θα επισυνάψουμε σύντομα, έγγραφα που αποδεικνύουν τις «φιλάνθρωπικές» ευαισθησίες και ψευδολογίες.

Είπαν πολλά ψέματα, ας πούμε και μια αλήθεια

Οι πιο πάνω, ΟΠΑΠ και Τράπεζα, θεωρούν ότι ο σκοπός της «φιλάνθρωπιας» τους αγιάζει τα μέσα που χρησιμοποιούν. Η αφαίμαξη του κρατικού χρήματος και του φορολογούμενου πολίτη είναι μια τραγική εγκληματική ενέργεια. Σε μια χώρα της μπανανίας, τριτοκοσμική, με έθιμο τη διαπλοκή και τη διαφθορά, την εξαγορά συνειδησεων και τον ωχαδερφισμό, μόνο με

σοβαρή έρευνα από ανεξάρτητους ερευνητές ή δημοσιογράφους, όπως έγινε πρόσφατα στο εξωτερικό, όχι προς Θεού στην Κύπρο, για τα Canada Papers και τα Paradise Papers, μπορεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εκκωφαντική σιωπή από τους πάντες. Η «24» θα επιμένει και θα φωνάζει, για ελπίζουμε και προσδοκούμε: Dum spiro spero, εφ' όσω ζω ελπίζω ή όπως είπε ο Κικέρων «ελπίδες έν ζωοισιν, άνέλπιστοι δέ θανόντες».

Η ίδρυση εταιριών από τα Κρατικά Πανεπιστήμια

Η «24» αναφέρθηκε με έγγραφα στην προσπάθεια μετατροπής των τριών Κρατικών Πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, σε «επιχειρήσεις». Ο Γενικός Ελεγκτής διαφώνησε κάθετα οι ακαδημαϊκοί να αποτελούν μετοχικά μέλη εταιριών λόγω του ότι, το ακαδημαϊκό προσωπικό μπορεί να αποτελεί μέλος της ίδια εταιρίας και ταυτόχρονα να κρατά τη θέση του ακαδημαϊκού και να πληρώνεται από δύο «πηγές» ταυτόχρονα. Δηλαδή, θα πληρώνονται από τον φορολογούμενο πολίτη και παράλληλα θα αποκομίζουν κέρδη από την εταιρία που συμμετέχουν. Οι κρατικοί ακαδημαϊκοί πληρώνονται κάπου 120.000 το χρόνο που είναι 2-3 φορές ψηλότερος μισθός από αυτόν με τον



οποίο αμείβονται οι ακαδημαϊκοί των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ακολούθως εξηγεί ότι αυτό θα ήταν: «Πηγή διαπλοκής αλλά και κατάχρησης της δημόσιας θέσης των πανεπιστημιακών προς το δημόσιο συμφέρον».

Φυσικά, τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν διαφορετική άποψη, ισχυριζόμενοι ότι έτσι θα ανοιχτούν νέες θέσεις εργασίας, τα πανεπιστήμια θα μπορούν να προσλάβουν ερευνητές και θα τους κατοχυρώσει υψηλά εισοδήματα.

Έτσι ετοίμασαν ένα Νομοσχέδιο για να τροποποιηθεί Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΟΜΟΣ και να τον φέρουν στα μέτρα τους.

Ο Γενικός Ελεγκτής διαφωνεί και επιμένει, και καλά κάνει. Στις 30 Οκτωβρίου 2017, έστειλε επιστολή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, με την οποία εκφράζει την κάθρη διαφωνία του να επιτραπεί στα μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού των πανεπιστημίων να συμμετέχουν σε εταιρείες με ή χωρίς αντιμισθία και εξηγεί ότι ενώ οι συζητήσεις αφορούσαν τα πανεπιστήμια έχουν ξαφνικά παρερμηνεία ανάλογο δικαιώματα και του προσωπικού, βλέπετε ακαδημαϊκούς. Αυτές, όμως, οι:

«... Επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποίησης της γνώσης, των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή σε μηχανισμούς μετατροπής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες με την ίδρυση, σύσταση και συμμετοχή σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, συμβουλευτικούς ή εκδοτικούς οίκους, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες, και την αξιοποίηση δικαιωμάτων

ευρεσιτεχνίας και συγγραφικών και άλλων δικαιωμάτων». Δηλαδή, αύριο το προσωπικό των πανεπιστημίων θα δύναται να συστήσει ένα εκδοτικό οίκο ή ένα συμβουλευτικό οίκο, θα χρησιμοποιούν τον χρόνο τους στις επιχειρήσεις τους, στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου και θα παρέχουν επ' αμοιβή συμβουλές στους φοιτητές ή τους επιχειρηματίες ή να εκδίδουν βιβλία που θα διανέμονται έναντι αμοιβής στους φοιτητές.

Πέραν τούτου, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει: «Αναφορικά με την πτυχή των προτεινόμενων Κανονισμών που αφορά στο δικαίωμα των μελών του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού των πανεπιστημίων να συστήνουν εταιρείες για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας που θα έχουν τη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας intellectual property - IP) και με αντικείμενο τη μετατροπή τεχνολογικών επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες, είχαμε ζητήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοιχεία που να δεικνύουν ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των Κανονισμών συνάδουν με τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και πρακτική, και ειδικότερα όπως έχουμε παραδείγματα εμπειριών και χωρών που εφαρμόσαν τέτοιες πρακτικές».

Συμπληρώνει δε, ότι, ως προς την άποψη ότι με το να αποκλείονται ακαδημαϊκοί από του να συμμετέχουν στις εν λόγω εταιρείες, τεχνολογικούς, γιατί δεν θα έχουν κίνητρο για έρευνα, σημειώνει με έμφαση ότι ήδη αυτοί λαμβάνουν ένα υψηλό μισθό από τα δημόσια Πανεπιστήμια για καθήκοντα τα οποία περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας τους για τη διεξαγωγή τέτοιων ερευ-



νών και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Εισηγείται ακόμη ότι θα πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες στη συμμετοχή του πανεπιστημίου σε τέτοιες εταιρείες.

Ειδικότερα, στην παραχώρηση εναρκτηρίας χρηματοδότησης από τα πανεπιστήμια θα πρέπει να γίνεται μόνο για εφευρέσεις που είναι επιδεκτικές διπλώματος ευρεσιτεχνίας (όπως καθορίζεται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο) και νοουμένου ότι θα υπάρχει συνεισφορά από ιδιώτη χρηματοδότη τουλάχιστον για ίσο ποσό.

Τέλος, ο Γενικός Ελεγκτής, θεωρεί ότι το θέμα του εξωτερικού ελέγχου, απολογισμού και λογοδοσίας των οργανισμών που δημιουργούνται για μετατροπή της επιστημονικής τεχνολογίας των κρατικών πανεπιστημίων σε εμπορεύσιμα προϊόντα, υπηρεσίες χρειάζεται να ρυθμιστεί νομοθετικά και συγκεκριμένα, ώστε να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία για το θέμα αυτό και οι οργανισμοί αυτοί να μην ελέγχονται και λογοδοτούν κατάλληλα, έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Τελικά, δικαιούνται οι 5 Πνευμονολόγοι να διαφωνούν με τον Υπουργό Υγείας

Αρνητική ήταν η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κ. Κώστα Κληρίδη, στο κατά πόσο οι πέντε γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού έχουν διαπράξει ποι-

νικό αδίκημα, επειδή εξέφρασαν την διαφωνία τους για μετάθεση άλλου γιατρού στο τμήμα που υπηρετούν.

Ο Γενικός Εισαγγελέας, με επιστολή του προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη και κοινοποίηση στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν δικαιολογείται η έναρξη ποινικής διερεύνησης εναντίον των πέντε γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Στην επιστολή του ο κ. Κληρίδης αφού περιγράφει κάτω από ποιες προϋποθέσεις κάποιος είναι ένοχος ποινικού αδικήματος επικεντρώνεται στους πέντε γιατρούς και στην επιστολή που απέστειλαν στον Υπουργό Υγείας με την οποία γνωστοποιούσαν την διαφωνία τους για συγκεκριμένη μετάθεση ιατρού που θα αναλάμβανε τη διεύθυνση της πνευμονολογικής κλινικής του Γ.Ν Λεμεσού.

Όπως σημειώνει ο Γενικός Εισαγγελέας στην επιστολή του οι πέντε γιατροί εκθέτουν στον Υπουργό του λόγους για τους οποίους η μετάθεση θα διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος που υπηρετούν.

Ο κ. Κληρίδης διαπίστωσε ότι το πνεύμα της επιστολής συνάδει με λειτουργούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας τους. Επίσης η επιστολή προς τον Υπουργό δεν οδηγεί σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα, ότι προσπάθησαν να επηρεάσουν υπέρ των ιδίων ή υπέρ ή κατά οποιουδήποτε προσώπου.