

# Το σάπιο σύστημα υγείας συνεχίζει την ύποπτη σιωπή!

**Ε**δώ και βδομάδες η «24» με σειρά άρθρων που συνοδεύονται πάντα με αποδείξεις και έγγραφα και τηρώντας πάντα αυστηρά τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αναφέρεται στο σάπιο σύστημα υγείας και καλεί αυτούς που καταγγέλλει, να της απαντήσουν στις κατηγορίες που τους υποβάλλει, με έγγραφα και ντοκουμέντα, αλλά... «φωνή βωώντος εν τη ερήμω».



• Της Αλεξίας Καφετζή  
akafedji@24h.com.cy

Γιατί άραγε φοβούνται την αλήθεια και κρύβονται; Ως τότε η εξαθλίωση και η απαξίωση που επέφεραν στον τόπο μας θα αποκρύβεται; Όλα αυτά είναι πηγές ταπείνωσης ενός λαού που του προκαλούν φόβο για την Υγεία του, που νομοτελειακά και αναπόφευκτα θα είχε κάποτε ένα τέλος, αλλά γιατί όχι σήμερα. Γιατί όλοι οι υποψήφιοι που τα βλέπουν, τα διαβάζουν και τα ακούν από τους πολίτες σιωπούν; Γιατί οι πολιτικοί και οι βουλευτές κρύβονται και δεν πρωτοστατούν; Μήπως τα συμφέροντα μιας φούχτας εκμεταλλευτών είναι πολύ περισσότερα από τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των πολιτών;

Στα συρτάρια λίστες με 4.541 φοροφυγάδες, ανάμεσά τους ονόματα και διευθύνσεις Κυπρίων που διαθέτουν εκατομμύρια σε φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού έχουν

στα χέρια τους οι φορολογικές Αρχές, ωστόσο παραμένουν χωρίς διερεύνηση κι όμως, το κράτος δεν έχει λεφτά για την Υγεία παρά μόνο για άρτους και θεάματα. Αναμένοντας τις απαντήσεις τους καταγγέλλουμε τα πιο κάτω και θα επανέλθουμε.

## Δυο μέτρα και δυο σταθμά από την Ελεγκτική Υπηρεσία

1. Διαβάσαμε ότι ο Γεν. Ελεγκτής ζήτησε εξηγήσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το γεγονός ότι: «Επιστήμονας ο οποίος εργοδοτείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ταυτόχρονα διευθυντής και μέτοχος εταιρείας, η οποία ασχολείται με παρεμφερείς μελέτες ή και παρέχει υπηρεσίες οι οποίες εμπíπτουν στο πεδίο ερευνών του Ωκεανογραφικού Κέντρου το οποίο υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο ίδιος επιστήμονας φέρεται, να εργοδοτεί και άλλους επιστήμονες του Ωκεανογραφικού Κέντρου για την υλοποίηση μελετών, κάτι το οποίο θεωρεί ο Γεν. Ελεγκτής απαράδεκτο».

2. Η «24» κατ'αγγείλε στις 6 Οκτωβρίου ότι η Παθολόγος - Ογκολόγος δρ Αναστασία Κωνσταντινίδου, μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ασφαλώς και πληρώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παράλληλα εργάζεται και στο Ογκολογικό της Τράπεζας, από όπου παίρνει δεύτερο μισθό, με τη δικαιολογία: «Για την από κοινού (εννοεί με το Ιδιωτικού Δικαίου Ογκολογικό της Τράπεζας), διαπιστευμένη

διάγνωση και θεραπεία, ασθενών με καρκίνο. Παράλληλα στόχος είναι και η κλινική εκπαίδευση στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Η εν λόγω Συμφωνία μεταξύ των δύο Οργανισμών έχει ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στο ΟΚΤΚ

## 3. Ερώτημα και διευκρινίσεις:

1. Το Ογκολογικό της Τράπεζας είναι Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή ιδιωτική επιχείρηση η οποία παράνομα, όμως, επιχορηγείται από το κράτος. Υπό αυτή την έννοια, το Ογκολογικό της Τράπεζας δεν είναι Κυβερνητικό Τμήμα και άρα θα πρέπει να ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή με παρόμοιο τρόπο, όπως η περίπτωση του επιστήμονα του Ωκεανογραφικού Κέντρου, το οποίο υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συμφωνήσει με το Κράτος να γίνει το Κρατικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα Τμήματά του Πανεπιστημιακές Κλινικές, όπου να πηγαίνουν εκεί οι φοιτητές για την εκπαίδευσή τους υπό την καθοδήγηση των πανεπιστημιακών ιατρών του ΠΚ. Ένα από τα Τμήματα του ΓΝ Λευκωσίας είναι και το Ογκολογικό Τμήμα. Γιατί, λοιπόν η δρ Αναστασία Κωνσταντινίδου, μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν πηγαίνει να εργαστεί στο Κρατικό Ογκολογικό Τμήμα του ΓΝ Λευκωσίας και να εκπαιδεύει τους φοιτητές της εκεί και να πληρώνεται από το Νοσοκομείο,

όπως συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Υγείας;

3. Γιατί ο Γενικός Ελεγκτής δεν εξετάζει αυτό το θέμα, ως σύγκρουση συμφερόντων, που για κάθε σκεπτόμενο πολίτη είναι παραβίαση των Νόμων της Πολιτείας; Τι στ' αλήθεια παρεμποδίζει τον Γενικό Ελεγκτή να εξετάσει εις βάθος αυτό το θέμα, δεδομένου ότι ο ίδιος αναφέρει σε έκθεσή του την υπερβολικά μεγάλη και ανεξέλεγκτη κρατική χορηγία που δίνεται στο Ογκολογικό της Τράπεζας, εξαιτίας του ότι το Ογκολογικό της Τράπεζας είναι Ιδιωτικού Δικαίου και δεν μπορεί να το ελέγξει; Μήπως έτσι ο Γενικός Ελεγκτής έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, που τα βάζει ανάλογα και σύμφωνα με τα συμφέροντα του υπό εξέταση θέματος;

## Πού θα καταλήξει το ΓεΣΥ

Το ΓεΣΥ αλλάζει εντελώς το τοπίο, με τις ιδιωτικές κλινικές να θέλουν να αρπάξουν τη «μερίδα του λέοντος». Παρόμοιες ενέργειες βλέπουμε και από τις ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες βλέπουν την Υγεία ως την κότα με τα χρυσά αυγά και τον Καρκίνο ως το χρυσορucheίο τους.

Να πούμε ότι με βάση τους σχεδιασμούς, η έναρξη υλοποίησης του ΓεΣΥ σύμφωνα με τον Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, της 16ης Ιουνίου 2017, προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: Τον Ιούνιο του 2019 θα εφαρμοστεί η εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και τον Ιούνιο του 2020 θα περιλαμβά-



νει όλα τα τμήματα περίθαλψης της υγείας. Με βάση τον Νόμο, δικαιούχοι θα είναι όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα επιλογής του γιατρού ή της κλινικής ή του Νοσοκομείου της αρεσκείας τους. Στο Σύστημα θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας της υγείας όλοι οι παροχείς που θα επιλέξουν να συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, έτσι θα είναι ενοποιημένη η αγορά υπηρεσιών υγείας, αφού ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα λειτουργούν κάτω από την ίδια ομπρέλα, το ΓεΣΥ και θα αποζημιώνονται για τις ιατρικές ή παραϊατρικές τους πράξεις, ανάλογα με την προσέλκυση ασθενών-πελατών.

### Όσο αφορά τα Κρατικά Νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές

Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ιδιωτικές κλινικές που κτίζουν μεγαθήρια αλλά και ανάμεσα στα κρατικά Νοσοκομεία που δυστυχώς η Κυβέρνηση άφησε εσκεμμένα χωρίς προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, για να εξυπηρετηθούν οι ιδιώτες και αδιαφορεί παντελώς για την τύχη των Κρατικών Νοσοκομείων.

Δεν είναι τυχαία τα όσα ακούμε καθημερινά σε βάρος των Κρατικών Νοσοκομείων. Μας υποβάλλουν ότι τάχατες είναι άχρηστα, οι γιατροί αδιαφορούν και πολλά άλλα, δηλητηριάζοντας έτσι με τις υποβολιμαίες αναφορές τους, τις σκέψεις μας και ουσιαστικά έμμεσα μας παροτρύνουν να το εμπεδώσουμε από τώρα γιατί δήθεν όπως πάμε θα κλείσουν σύντομα τα Κρατικά Νοσοκομεία.

**Παράδειγμα Α:** Πριν από λίγες μέρες επικοινωνήσαμε μαζί μας γιατρούς του δημοσίου για να μας πει ότι: «Του προτάθηκε από ιδιωτική κλινική να πάει εκεί με εγγύηση μηνιαίων αποδοχών €24.000, δηλαδή αν δεν εισπράξει από τις υπηρεσίες του στην ιδιωτική κλινική μίνιμουμ €24.000... θα του τα συμπληρώσουν. Αυτό, μας είπε, σημαίνει ότι θα παίρνω ημερησίως κάπου €1.000 ενώ τώρα στο Κρατικό Νοσοκομείο παίρνω κάπου €3.500 μηνιαίως. Κατάλαβα, συνέχισε, ότι για να πληρώνουν τόσα λεφτά ασφαλώς και θα επιβαρύνουν τον ασθενή, γιατί είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και όχι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αυτό θα σήμαινε για μένα ότι θα έπρεπε να γίνω επίορκος του όρκου του Ιπποκράτη, θα εργαζόμουν με στόχο να κερδίσει η κλινική περισσότερα λεφτά, θα έβαζα άχρηστες εξετάσεις και θεραπείες για να αυξήσω τα εισοδήματά τους και τα δικά μου. Ντράπηκα για την κατάντια μας και την κατάντια της ιατρικής και δεν αποδέχτηκα».

**Παράδειγμα Β:** Ήδη το αναφέραμε σε προηγούμενη έκδοση της «24». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γερμανικού Ογκολογικού της Λεμεσού, του δρος Ζάμπογλου, το εν λόγω κέντρο, διαθέτει τη διαγνωστική εξέταση ΡΕΤ/CT, για να εξυπηρετήσει, όπως αναφέρει, ασθενείς που μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το Γερμανικό προσέφερε στο Κράτος την εξέταση με €1.600 έκαστη, ενώ την ίδια εξέταση προσφέρει η Ελλάδα στις Υπηρεσίες Υγείας της Κύπρου με €920 έκαστη. Ακόμα να πούμε ότι στα κατεχόμενα την προσφέρουν με €1.100.

Από το πιο πάνω παράδειγμα τιμολόγησης καταλαβαίνουμε από τώρα πώς θα λειτουργήσει η αγορά υπό του ΓεΣΥ.

**Ασφαλιστικά σχέδια Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης:** Για να αντιληφθούν οι αναγνώστες τι ποσά διακυβεύονται στις ασφάλειες υγείας, να πούμε ότι το 2013 ο αριθμός ασφαλειών υγείας ήταν 82.102 με ασφαλιζόμενους 193.844 και ακαθάριστα ασφαλίστρα ύψους €86,6 εκ., ενώ το 2016 εκδόθηκαν 106.254 ασφαλιστήρια με ακαθάριστα ασφαλίστρα



αξίας €118.5 εκ. Είναι, λοιπόν πολλά τα λεφτά για να προσπαθούν με κάθε τρόπο να έχουμε πολυασφαλιστικό σύστημα και όχι μονοασφαλιστικό.

### Η εκπαίδευση των ψύλλων...

Βλέποντας τα πιο πάνω θυμήθηκα την ιστορία που είδα κάποτε στην τηλεόραση. Ένας θηριοδασαστής λιονταριών και ελεφάντων έλεγε πως μπορεί να δαμάσει το κάθε ζωντανό. Τότε ένας που τον άκουσε του είπε δεν είναι δυνατό αυτό και σε πάω στοίχημα. Ο θηριοδασαστής

αποδέχτηκε, χωρίς να ρωτήσει εξαρχής τι θα δαμάσει. Τότε ο άλλος του είπε: «Οι ψύλλοι πηδάνε, δεν μπορούν να περπατήσουν, ότι κάνουν το κάνουν πηδηχτά, θέλω να κάνεις τους ψύλλους να περπατάνε». Ο θηριοδασαστής πήρε μερικούς ψύλλους τους μελέτησε και άρχισε να τους εκπαιδεύει ως εξής: Τους έβαλε πρώτα σε ένα κλειστό κουτί παπουτσιών. Οι ψύλλοι με τα πηδήματά τους κτυπούσαν δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω. Τότε κατάλαβαν ότι υπάρχει μια Α απόσταση ύψους και άρχισαν σιγά-σιγά να πηδούν να πηδούν πιο χα-

μηλά. Αργότερα τους έβαλε σε πιο χαμηλό κουτί, μετά τους έβαλε σ' ένα ποτήρι και το έκλεισε από πάνω και ο θηριοδασαστής τους παρακολουθούσε προσεκτικά ότι κάθε λίγο πηδούσε με μικρότερο πηδήμα. Στο τέλος τους έβαλε σ' ένα καλαμάκι κι εξ ανάγκης οι ψύλλοι άρχισαν να περπατάνε και ο θηριοδασαστής κέρδισε το στοίχημα.

### ... Και η δική μας εκπαίδευση

Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα μαζί μας. Πάμε στο Κρατικό Νοσοκομείο τη μια δεν έχει γιατρό... «αποταθείτε σε κάποια κλινική», την άλλη δεν έχει εξοπλισμό «αποταθείτε σε κάποια κλινική». Μάλιστα μας λένε «μη φοβάστε το κόστος θα το πληρώσει το Κράτος». Την περασμένη βδομάδα ακούσαμε από το Υπουργείο Υγείας ότι παραπέμπονται σε ιδιωτικές κλινικές ακόμη 2.900 ασθενείς, 400 ασθενείς με καταρράκτη... αποστέλλονται σε ιδιωτικές κλινικές, 2.500 αποστέλλονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας για υπερηχογραφήματα, άλλοι με καρδιολογικά προβλήματα παραπέμπονται σε συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική και πάει λέγοντας. Το Κράτος μας εκπαιδεύει σιγά-σιγά να μην εμπιστευόμαστε τα Κρατικά Νοσοκομεία αλλά τα ιδιωτικά, γιατί τάχατες τα Κρατικά είναι «άχρηστα», ενώ άχρηστες είναι οι ενέργειές τους που μας υποβάλλουν στη θλιβερή διαπίστωση, που έγινε πλέον γνώριμο φαινόμενο στον τόπο μας, ότι έχουμε σήψη, διαφθορά, διαπλοκή, δείγματα τριτοκοσμικής χώρας.

Αυτό μας θυμίζει τη ρήση του Ησίοδου: «Πρίγκιπες που καταβροχθίζουν τις δωροδοκίες και βγάζουν φαύλες αποφάσεις». Κι αυτό του Πλάτωνα, στον «Γοργία», που αναφέρει: «Η πολιτική τακτική δεν διακρίνεται και το ήθος των πολιτών». Ακόμη,

στην απελπισία μας απάνω από όσα βλέπουμε και ακούμε θυμηθήκαμε και τον Μπερναντ Σω: «Αν δεν ξέρει να κάνει απάτες και κλοπές, να λες ψέματα... παρακολούθησε προσεκτικά την πολιτική και θα τα μάθεις όλα».

Μας υποβάλλουν, λοιπόν, νυχθημερόν ότι έχουμε άχρηστα Κρατικά Νοσοκομεία και μας υποδεικνύουν με έξοδα τους Κράτους να πηγαίνουμε σε ιδιώτες κι εμείς για την υγεία μας και ως εκπαιδευμένοι πλέον ψύλλοι και μας λένε ένα σωρό ανακριβείες με τη βολική επίκληση τους ότι δήθεν «είναι για το καλό των ασθενών». Είναι μια φράση κομμένη και ραμμένη για υποστήριξη των ιδιωτών σε βάρος των Κρατικών Νοσοκομείων. Η ίδια η Κυβέρνηση υποσκάπτει κι έμμεσα υποβαθμίζει τις Κρατικές Υπηρεσίες Υγείας, μας υποβάλλει τον Μιθριδατισμό, δηλαδή τη σταδιακή δηλητηρίαση των σκέψεων και απόψεών μας γύρω από τα Κρατικά Νοσοκομεία ώστε το δηλητήριο της να μας γίνει έμμονη ιδέα.

Η «24» λυπάται πολύ για τα όσα συμβαίνουν στις Υπηρεσίες Υγείας αλλά εκφράζουμε και την αγανάκτησή μας από τις εσκεμμένες ενέργειές τους να διαλύσουν τα Κρατικά Νοσοκομεία πριν από την αυτονομισή τους και πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, πριν από όλα αυτά και πριν από την κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας ώστε να οριστούν τιμές ψηλές σε όλες τις πράξεις και τελικά και Κρατικά Νοσοκομεία και ΓεΣΥ θα καταστούν άχρηστα και αντικοινωνικά για να δοθούν επειγόντως στις ασφαλιστικές εταιρίες που μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά από τα «λιγιστά» κέρδη τους στον κάθε προεκλογικό αγώνα, στο κάθε κόμμα που αποδέχεται και υπόσχεται.

Στα συρτάρια λίστες με 4.541 φοροφυγάδες, ανάμεσά τους ονόματα και διευθύνσεις Κυπρίων που διαθέτουν εκατομμύρια σε φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού έχουν στα χέρια τους οι φορολογικές Αρχές, ωστόσο παραμένουν χωρίς διερεύνηση.

