

Αστρονομικές αμοιβές απαιτούν ιδιώτες γιατροί για να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ

Αποκαλυπτικά τα δημοσιεύματα σε όλα τα ΜΜΕ για τις αστρονομικές απαιτήσεις αμοιβών των ιδιωτών γιατρών που έθεσαν εκπρόσωποι του ΠΙΣ.

Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάνε, για να αποδεχτούν και να συμμετάσχουν στη λειτουργία του ΓεΣΥ, €560.000 ετησίως για λίστα από 2.500 ασθενείς! Αν λάβουμε υπόψη ότι θα εργάζονται πενήντημερο, και ότι θα παίρνουν άδεια τρεις εβδομάδες για καλοκαιρινές διακοπές, άλλες τρεις εβδομάδες για Χριστούγεννα, Νέο έτος, Πάσχα κι άλλες γιορτές, θα εργάζονται κάπου 250 μέρες το χρόνο, οπότε θα βλέπουν ημερησίως μάλιστα δέκα ασθενείς, με ημερήσια αμοιβή κάπου €2.240.



• Της Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy

Σοβαρολογούμε τώρα ή κάποιοι έχασαν εντελώς τον έλεγχο;

Να σημειωθεί ότι αυτές οι αμοιβές γιατρών είναι της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, δηλαδή μόνο για τους προσωπικούς γιατρούς, αφού ακόμη δεν συζητήθηκαν οι αμοιβές των ειδικοτήτων, όπως καρδιοχειρουργών, χειρουργών, ογκολόγων, καρδιολόγων, και άλλων, που εκ των πραγμάτων θα είναι τουλάχιστον διπλάσιες!

Πριν προχωρήσουμε πιο κάτω θέτουμε ένα απλό ερώτημα προς το Τμήμα Φορολογίας αλλά και προς τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ): Ποιοι και πόσοι ιδιώτες γιατροί δηλώνουν ετήσια εισοδήματα εκατομμύριο το χρόνο... για να τους χειροκροτήσουμε; Αν δεν βρίσκουμε τέτοιους φορολογικά έντιμους γιατρούς να τους δοθεί ο μέσος όρος όποιου φορολογητέου ποσού δήλωσαν τα τελευταία χρόνια στον Φόρο Εισοδήματος.

Εύλογα, λοιπόν, διερωτόμαστε με τέτοιες αμοιβές που ζητούν πως είναι δυνατό να λειτουργήσει το ΓεΣΥ; Ήδη το ανατίναξαν πριν καν λειτουργήσει, γιατί είναι αδύνατο να λειτουργήσει με ένα τέτοιο υπέρογκο κόστος ο προϋπολογισμός του, εκτός και αν φορτώσουν νέα φορολογία στους φορολογούμενους πολίτες, τα υπερδιπλάσια ποσοστά επί τοις εκατό των εισοδημάτων τους.

Διερωτόμαστε επίσης, αν είναι δυνατό, με ποια λογική οι γιατροί των δημόσιων Νοσοκομείων που αμείβονται με €2.500-€4.000, ενώ οι διευθυντές κλινικών μεταξύ €5.000-€8.000 τον μήνα και όχι την ημέρα, θα επιλέξουν να παραμείνουν στα κρατικά Νοσοκομεία; Καταλήγουμε, έτσι, στο απλό συμπέρασμα ότι στόχος του ΠΙΣ και των ιδιωτών γιατρών με τις δυσθεώρητες αμοιβές που ζητάνε είναι η εκ των προτέρων διάλυση των κρατικών Νοσοκομείων, αφού από τα λεχθέντα όσον αφορά στις οικονομικές τους απαιτήσεις, υποκινούν τους γιατρούς να φύγουν από το δημόσιο και να πάνε κοντά τους που πληρώνουν πολλαπλάσια.

Σε προηγούμενο δημοσίευσμά μας, κάναμε αναφορά σε ιδιωτική κλινική, που προσέφερε σε γιατρό του δημοσίου μίνιμουμ εξασφαλισμένο μηνιαίο εισόδημα €24.000. Δηλαδή, αν δεν πιάσει από τις επισκέψεις των ασθενών



και τα έξτρα από προμήθειες (under the table) σε παραπομπές άλλων ειδικοτήτων ή/και εξετάσεων, να του τα συμπληρώνει η κλινική! Όπως ήδη δημοσιεύτηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη «πίτα» από τα έσοδα συνεισφοράς των πολιτών σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που έγινε, προσέφερε στους ιδιώτες γιατρούς ως αντιμισθία €100.000 το χρόνο για 1.100 ασθενείς στη λίστα του ή για 4.4 ασθενείς ημερησίως, που ισοδυναμεί με €8.500 το μήνα.

Ένα ποσό που αντιστοιχεί λίγο πολύ με όσα αμειβεται ένας διευθυντής κλινικής του κρα-

τικού Νοσοκομείου, αλλά αυτοί... δεν προσεγγίζονται!

Και να σκεφτεί κανείς ότι στην Αγγλία, που είναι πιο ακριβή χώρα από την Κύπρο, στο αντίστοιχο του ΓεΣΥ, το NHS, οι παθολόγοι αμείβονται με €120.000 ετησίως για 6.000 ασθενείς στη λίστα τους ή για να βλέπουν 24 ασθενείς ημερησίως.

Με μια σειρά τεκμηριωμένων άρθρων, η «24» αναφέρθηκε ποιο είναι το επιδιωκόμενο από τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά δυστυχώς και από το ίδιο το κράτος: Να διαλύσουν σταδιακά τα κρατικά Νοσοκομεία με πρώτο το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, που υποτίθεται θα γίνει

και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αρχή ημιδιάλυσης έγινε με το Ογκολογικό Τμήμα, διέλυσαν εντελώς την Κλινική Μαστού, προχώρησαν με το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, το Τμήμα Εντατικής, το Τμήμα Γαστρεντερολογίας και το Νεφρολογικό. Στη λίστα διάλυσης είναι το Χειρουργικό και το Καρδιολογικό. Το δε Υπουργείο Υγείας, αντί με τα οικονομικά μέσα που έχει να εξοπλίσει το Νοσοκομείο και να προσλάβει ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό ώστε να το καταστήσει αυτόνομο σε όλα, εκείνα τα χρήματα τα διανέμει στους ιδιώτες, στέλλοντας τους ασθενείς του εκεί, ώστε σταδιακά να συνηθίσουν τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, που δεν έχουν λίστες αναμονής, με το δικαιολογητικό ότι είναι για «το καλό των ασθενών» που το κάνουν. Αντί το κράτος να εξασφαλίσει τη λειτουργία των Νοσοκομείων τα οδηγεί στη διάλυση. Με ποια άραγε ηθική λειτουργούν, αφού αντί να βλέπουν το «δάσος» των ασθενών, βλέπουν το «δέντρο» μια φούχτα εμπόρων υγείας; Αυτά όλα είναι πανουργίες και μακιαβελικές ενέργειες.

Εδώ και χρόνια όλες οι χώρες της Ευρώπης θωρακίζουν πρώτα από όλα τα κρατικά Νοσοκομεία και έχουν υγιή σχέδια υγείας. Εμείς, σε όλα τα αυτονόητα για ένα πολιτισμένο ευρωπαϊκό κράτος βάζουμε προσκόμματα.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο Γενικός Εισαγγελέας αποκάλεσε την Κύπρο ως «βασιλείο διαφθοράς, όπου με τη δύναμη του χρήματος και του συμφέροντος επιτυγχάνονται τα πάντα, κατευθύνονται ιδέες, εξαγοράζονται συνειδήσεις, διαπράττονται εγκλήματα». Ενώ ο Γενικός Ελεγκτής επαυξάνει λέγοντας ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ατιμωρησία, ευνοιοκρατία, αναξιοκρατία, νεποτισμός και κομματοκρατία. Οι καρχαρίες παραμονεύουν να κατασπαράξουν το ΓεΣΥ και να το διαλύσουν. Μαζί θα διαλύσουν και τα κρατικά Νοσοκομεία αλλά, δυστυχώς, και τον κάθε πολίτη που «τολμά» να αρρωστήσει. Τα κόμματα, δυστυχώς, γυρίζουν την πλάτη, γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Ο ΠΙΣ προτείνει την άβυσσο και την ανατίναξη του ΓεΣΥ εν τη γενέσει του, τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα καιροφυλαχτούν και εμείς οι πολίτες βλέπουμε κι ακούμε όλα αυτά τα εξωφρενικά και απλά... σιωπούμε, δεν αντιδρούμε, γίναμε εκπαιδευμένοι ψύλλοι. Με όλο το σεβασμό προς τους ιδιώτες γιατρούς η «24» δεν μπορεί να σιωπήσει ακούγοντας τις αστρονομικές τους απαιτήσεις, οι οποίες παράλογα απογειώθηκαν με τέτοιες διαστημικές διεκδικήσεις από τους μη έχοντες. Θεωρούμε επίσης εγκληματικό να καταρρεύσουν τα κρατικά Νοσοκομεία, γι' αυτό δεν σιωπούμε ούτε θα χαριστούμε. Το μέγεθος του ωχαδερφισμού, της διαφθοράς και της διαπλοκής κατέστησαν ασύλληπτα με μεγάλες διαστάσεις, η σιωπή είναι ήττα και αποδοχή ή/και συννενοχή, που ως δημοσιογράφοι που τηρούμε τη δημοσιογραφική δεοντολογία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τους διεφθαρμένους να μας διαφεντεύουν.

Η συγκάλυψη του «εγκλήματος» που έχει σχέση με την Υγεία δεν επιτρέπεται από κανένα και με κανένα τρόπο.

Δηλώνουμε μηδενική ανοχή.

