

Ο Τιτανικός, το αβύθιστο πλοίο, όπως το αβύθιστο Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας, που τώρα αμφότερα βρίσκονται στον βυθό υπό διάλυση!!!



Για ποιο αβύθιστο παμπούρι έλεγε ο Παμπορίδης;

Πάει... βυθίζεται το Κρατικό Νοσοκομείο και ο σώζων εαυτόν σωθήτω!

Στην τελευταία σελίδα της «24» της περασμένης εβδομάδας (13-15/9/2019) και με τίτλο «Υπερτερούν τα θετικά-ελέγχονται τα έσοδα των γιατρών και άλλων» αναφερθήκαμε μεταξύ άλλων και για το μεγάλο αλισβερίσι μεταξύ των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Μεταξύ άλλων



• Της
Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy

γράψαμε: «Έλεγχω για περιορισμό των ατασθαλιών: Ήδη είναι επιβεβαιωμένες οι πληροφορίες ότι γιατροί υπερχρεώνουν το σύστημα. Βρίσκουν τρόπο να παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις, ενώ σε συνεννόηση με άλλους πάροχους υπηρεσιών υγείας μεθοδεύουν την καταλήστευση των ταμείων του ΓΕΣΥ. Ορισμένοι γιατροί σε συμπαγινιά με διάφορα εργαστήρια, αναλύσεων και ακτινολογικών παρουσιάζουν αυξημένο όγκο δουλειάς και κατά συνέπεια και οικονομικών απαιτήσεων». Φυσικά όλα αυτά γίνονται στα κρυφά (under the table) και το κράτος χάνει εκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή, κάτι που είχε επισημάνει και ο ΠτΔ στο διάστημα πριν από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ κατά το οποίο γίνονταν διαπραγμάτευση για την ένταξη των ιδιωτών γιατρών στο σύστημα. Επίσης, αναφερθήκαμε στις δηλώσεις της Κυβέρνησης ότι θα ενισχυθεί το δυναμικό των κρατικών Νοσοκομείων προς αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν ώστε να ανέβει και το επίπεδο της προσφερόμενης ιατρικής από την έλλειψη ιατρικών λειτουργιών στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Απαγορεύεται ο θρήνος πάνω στα φέρετρα των καρκινοπαθών... για να μη φανεί η αλήθεια και οι ευθύνες των τραπεζιτών.

Χιλιάδες οι άδικοι θανάτων Καρκινοπαθών και το αποκρύβουν, ελέω εμπόρων υγείας! Στη σελ. 15 του ίδιου τεύχους της «24» και με τίτλο: «Γιατί οι επιτήδειοι έμποροι υγείας θέλουν να κλείσουν τα κρατικά νοσοκομεία» αναφερθήκαμε στα παρασκήνια των τραπεζιτών που στόχος τους είναι σταδιακά να κλείνουν τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Αρχικά αυτά που εξειδικεύονται με ασθενείς που έχουν πολλαπλές απαιτήσεις, όπως είναι οι καρκινοπαθείς και οι καρδιοπαθείς και τα Τμήματα Χειρουργικό και Ορθοπαιδικό. Εξηγήσαμε, ακόμη, ότι αυτά τα Τμήματα φέρνουν στο Νοσοκομείο τους περισσότερους ασθενείς, που σε λειτουργία του ΓΕΣΥ είναι «πελάτες» που φέρνουν οικονομικά οφέλη στον πάροχο. Εξηγήσαμε, ακόμη, ότι όσο πιο λίγοι είναι οι πάροχοι σε μια ειδικότητα τόσο πιο ψηλή είναι η τιμολόγηση και δώσαμε παραδείγματα, όπως η σύμπραξη των 2 ιδιωτικών ογκολογικών, της Τράπεζας και του Γερμανικού, που υπερδιπλασίασαν λόγω μονοπωλίου τις τιμές υπηρεσιών, π.χ.: Η ακτινοθεραπεία από 20-35 κύκλους στην Ελλάδα κοστολογείται από €2.800-€3.200 ενώ στην Ευρώπη από €3.000-€3.500. Στην Κύπρο υποχρέωσαν τον ΟΑΥ να πληρώνει €6.150. Η θεραπεία πόνου

με ακτινοθεραπεία από 1-5 κύκλους, στην Ελλάδα και την Ευρώπη χρεώνεται κατά μέσον όρο €1.200 ενώ εδώ το μονοπώλιο ζήτησε και πήρε... €6.150!!! Η βραχυθεραπεία από 1-5 κύκλους στην Ελλάδα χρεώνεται από €3.500-€4.500 και κάπου εκεί είναι και οι τιμές στην Ευρώπη, ενώ στην Κύπρο συμφωνήθηκε με το υπ. Υγείας για ολοκληρωμένη βραχυθεραπεία μέχρι 5 κύκλους €6.500 και τώρα ήλθε το Γερμανικό και απαιτεί €6.500 τον κύκλο. Δηλαδή, αν γίνουν 5 κύκλοι €32.500! «Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνης την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας...», και το μεταφέρω έτσι για να αποφυγή την κατάλληλη πρόταση που τους αξίζει και που δυστυχώς, δεν το επιτρέπει η δημοσιογραφική δεοντολογία να το γράψω.

Υπερτιμολογήσεις, πολλαπλές ανέφελες εξετάσεις...

για χάρη του χρήματος!

Δυστυχώς, συνάνθρωποι μας γίνονται έρμαιο οικονομικών συμφερόντων μιας κλίμας τραπεζιτών, επίορκων ιατρών και εμπόρων υγείας. Υπερκοστολογήσεις βλέπουμε κι ακούμε, αλλά κι δεν ακούγεται από πουθενά και τώρα το νέο «φρούτο» να στέλλονται κατά χιλιάδες ασθενείς των Κρατικών Νοσοκομείων σε ιδιώτες με τη συνοδεία της γνωστής παραφάντασης: «για το καλό των ασθενών», χρυσώνοντας το χάπι. Με αυτή την παραπλανητική φράση υποβάλλουν στους ασθενείς ότι «τα Κρατικά Νοσοκομεία δεν αξίζουν, πηγαίνετε στους ιδιώτες που ξέρουν και το κράτος ή ο ΟΑΥ θα τα πληρώσει όλα». Με αυτά όλα υποβαθμίζουν τα Κρατικά Νοσοκομεία και τα εξευτελίζουν, οδηγώντας έμμεσα τους ασθενείς από τώρα να καταφεύγουν σε ιδιώτες. Επί δεκαετίες κάποια πιράνχας και ασπόνδυλα υποκείμενα θησαυρίζουν σε βάρος της υγείας. Αυτή τη στιγμή βγαίνει η βρομιά στη δημοσιότητα για την υγεία και κατέρρευσε πλήρως η κυβερνητική μυθοπλασία για την ύπαρξη δήθεν σχεδίου αναβάθμισης των Κρατικών Νοσοκομείων. Γινόμαστε μάρτυρες επικρατήσης δικτατορικών νοοτροπιών όπου η αλαζονεία, η αμετροέπεια, η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου των υπηρεσιών υγείας με την εκμετάλλευση των ασθενών και του δημοσίου χρήματος να είναι οι πρωταγωνιστές. Υπονομεύονται οι θεσμοί και οι Νόμοι, υπονομεύεται η ίδια η ψήφος των βουλευτών, παραβιάζουν το Σύνταγμα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Αξίες, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ζωής και της Υγείας με το γολόιο πρόσχημα... «για το καλό των ασθενών»! Τελευταία το «ανακάλυψαν» και κάποια ΜΜΕ, βλέποντας τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στα Κρατικά Νοσοκομεία και τις εγκληματικές ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και εξοπλισμού. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε ένα ανεξέλεγκτο διεφθαρμένο πολιτικό-οικονομικό σύστημα, που έγινε το DNA μας, κι επειδή κυριαρχεί η ατιμωρησία για ότι συμβαίνει και καταντήσαμε η χώρα του ρουσφετιού, της διαπλοκής και της διαφθοράς που για κάποιους είναι το καμάρι τους.

Για όσους έχουν μνήμη... χρυσόφαρου. Θυμάστε τι μας έλεγαν για τα κρατικά Νοσοκομεία;

Χάρης Γεωργιάδης, στην εφημ. Φιλελεύθερος, στις 23/7/2016, για τα όσα λέχθηκαν στο Προεδρικό αναφορικά με την αυτονομία των Νοσοκομείων και το ΓΕΣΥ: «Για να είναι οικονομικά βιώσιμο το ΓΕΣΥ πρέπει να γίνει πραγματική και ανόθευτη αυτονομία των Νοσοκομείων, η οποία να διασφαλίζει ότι το σχέδιο θα δουλέψει και θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες».

Έγγραφο-διακήρυξη του Προεδρικού στο Συμβούλιο Αρχηγών ή Εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων: «...Υποστηρίζει την ενδυνάμωση των Κρατικών Νοσοκομείων ώστε αυτά να μετατραπούν σε αυτόνομες και διοικητικά και οικονομικά μονάδες κόστους για εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού των δημοσίων και ιδιωτικών παροχών υγείας».

Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ιστορικής σημασίας μνημόνιο συνεργασίας: «... Την κατοχύρωση της κλινικής άσκησης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας εξασφαλίζει το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε την Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 ο Υπουργός Υγείας Δρ Γιώργος Παμπορίδης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης στην πανεπιστημιούπολη. Με την εφαρμογή του εν λόγω μνημονίου θα ενδυναμωθεί ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, η συνεργασία των ακαδημαϊκών ιατρών με τους συναδέλφους τους στα δημόσια νοσηλευτήρια, κάτι το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτιστή της ιατρικής περίθαλψης στην Κύπρο... Θέλουμε να παρέχουμε στους φοιτητές μας ποιοτική εκπαίδευση, ούτως ώστε να εξυπηρετούν άρτια τους ασθενείς. Θέλουμε να ξεχωρίζουν για την κατάρτιση και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματός τους...». Μας απέκρυψαν, όμως, σημαντικά αποσπάσματα της συμφωνίας, ότι δηλαδή η Τράπεζα Κύπρου, το υπ. Υγείας και Πανεπιστήμιο συνωμότησαν κι απέκλεισαν το Ογκολογικό του ΓΝ Λευκωσίας και αποστέλλονται οι φοιτητές της ιατρικής και οι ασθενείς Καρκινοπαθείς μόνο στο ιδιωτικό Ογκολογικό της Τράπεζας!

Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στις 25/7/2016, στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο», στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, σχετικά με τη συμφωνία του Συμβουλίου Αρχηγών ή Εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων, για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ): «Το ΓΕΣΥ εισαγάγει μια ενιαία αγορά Υγείας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Για να μπορέσει να διεκδικήσει κομμάτι της «πίτας» ο δημόσιος τομέας, κατά τρόπο που θα του επιτρέψει να παραμείνει η ραχοκοκαλιά στην Υγεία στον τόπο μας, πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Για να είσαι ανταγωνιστικός σημαίνει να έχεις την ευελιξία να κινηθείς κατά τρόπο που σου επιτρέπει να ανταποκριθείς στις ταχείες εναλλασσόμενες καταστάσεις της αγοράς. Θέλουμε να εκθέσουμε όλο μας τα Νοσοκομεία μας σε ένα ιδιωτικο-οικονομικό περιβάλλον, ασχέτως του ανταγωνισμού, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί, να γίνει πιο παραγωγικό και να διασυνδεθεί επιτέλους η ανέλιξη και η μισθοδοσία με την παραγωγικότητα και όχι με το αν είσαι αρχαιότερος ή αν έχεις μπάρμπα στο τάδε κόμμα». Κι ... ω του θαύματος, από

ραχοκοκαλιά το Νοσοκομείο έγινε της διάλυσης!!!

Την Πέμπτη 24/11/2016, ο κ. Παμπορίδης, Υπουργός της Υγείας, στη Βουλή συνεχίζει τον «οδύρμό» του για την Υγεία, αφού παραδέχεται ότι κατάντησε εφιάλης του Υπουργείου οι παρατήσεις των γιατρών από το δημόσιο και υπόσχεται δέσμη μέτρων παραδεχόμενος ότι: «...Πρέπει να τους δώσουμε ένα μισθό που να διασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή και συνθήκες εργασίας που να μην καταρρακώνουν την αξιοπρέπεια του ιατρού. Το κρατικό Νοσοκομείο θα πρέπει να είναι όχι μόνο η ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ αλλά να είναι και αβύθιστο πλοίο». Και τώρα βυθίζουν το Κρατικό Νοσοκομείο στη φτώχεια και το οδηγούν στη διάλυση για να μπορέσουν έτσι οι ιδιωτικές κλινικές που είναι δανειολήπτες από τις τράπεζες να μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις και τα τοκοχρεολύσια. Κι αν πάνε χαμένα τα εκατομμύρια που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι για να γίνουν τα κρατικά Νοσοκομεία, σημασία έχει να σώσουμε τους ιδιώτες, έτσι κι αν τους πληρώσουμε διπλάσια και τριπλάσια για τις υπηρεσίες τους, έτσι κι αν αφήνει το κράτος χιλιάδες Καρκινοπαθείς να πεθαίνουν χωρίς ακτινοθεραπεία. Σημασία έχει, λοιπόν, να επιχρυσώσουμε την ελίτ, τους εμπόρους υγείας και τους τραπεζίτες, οι οποίοι δεν ξεχνούν... να συνηφεύουν τον ασημένιο οβολό τους στα κόμματα...

«Το καθήκον ενός πολίτη είναι να κρατά πάντα το στόμα του ανοικτό» -

Günter Grass, Γερμανός συγγραφέας, τιμηθείς με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1999.

Ολοκληρώνοντας. Όλα αυτά τα υστερόβουλα μάς υποβάλλουν και παραπέμπουν σε εύλογους συνηφεύς για εθελούσια εγκατάλειψη των Κρατικών Νοσοκομείων κι ότι τάχατες πρέπει να εκχωρήσουμε τα θέματα Υγείας στους ιδιώτες και στο βαθύ κράτος, λόγω τάχατες ανικανότητας των κρατικών υπηρεσιών. Αυτές οι υποβολές είναι μια βρόμικη φόρμουλα απομόνωσης ή εξοστράκισης, ότι κρατικό στην υγεία. Ακόμη, είναι ένας ανήθικος και εγκληματικός σχεδιασμός όπου χρησιμοποιούνται ως Δούρειο Ίππο κράχτες, με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια το πρώτο «Αυτονομημένο Πανεπιστημιακό» Κρατικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας να μην έχει εξοπλισμό και προσωπικό, θα παρομοιάζεται με ακυβέρνητο πλοίο σε τρικυμία που πρέπει να εγκαταλειφτεί από τους πολίτες, όπως έγινε με τον Τιτανικό που βυθίστηκε στα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού. Με αυτές τις μεθόδους το Νοσοκομείο δεν θα έχει ικανοποιητικά οικονομικά έσοδα για τη συντήρησή του, ούτε καν ασθενείς/πελάτες και σύντομα θα το αποκρατικοποιήσουν (βλ. επιχείρηση ξεπουλήματος του Συνεργατισμού) για να το δώσουν σε τιμή ευκαιρίας σε ιδιώτες που ξέρουν να διαχειρίζονται κλινικές και νοσοκομεία».

Η «24» θα εξακολουθήσει να κρατά το στόμα της και την πένα της ανοικτά και παράλληλα δέχεται να δημοσιεύει σχόλια και άρθρα στα θέματα Υγείας και ΓΕΣΥ, χωρίς λογοκρισία εκτός κι αν περιέχουν λιβέλους ή/και ατεκμηριότητες πληροφοριών, γιατί το καθήκον ενός πολίτη και δη δημοσιογράφου είναι να κρατά πάντα το στόμα του ανοικτό και τη πένα του γεμάτη με μελάνι για να γράφει την αλήθεια και μόνο την ΑΛΗΘΕΙΑ.